

WAT LEZERS SCHRIJVEN

Geachte heer / mevrouw,

Omdat waterschildpadden vaak impulsief worden gekocht, zonder dat mensen er bij nadenken hoeveel tijd, geld, energie en ruimte het houden van waterschildpadden in beslag neemt, ben ik in actie gekomen door een website te openen: www.waterschildpad.info. Ook sta ik met een aantal vrijwilligers op grote reptielenbeurzen met een informatiestand en verspreiden we informatiefolders over de algemene voorlichting van de waterschildpad. We kunnen overigens nog best wat hulp gebruiken. Wie ons wil komen helpen, is van harte welkom en kan zich aanmelden via een link op onze website. Steeds meer mensen gaan waterschildpadden als huiskind houden. Toch weten de meeste mensen erg weinig over de verzorging van deze diertjes. De meeste schildpadden overleven hun gewangenschap dan ook niet. De waterschildpadden die wil overleven, worden uiteindelijk vaak zo groot als een patzenkoeke.

Een volwassen schildpad kan met gemak een vinger afbijten en heeft scherpe nagels.

Waterschildpadden kunnen ook allerlei bacteriën (zoals salmonella) en wormen op mensen overbrengen.

NIET ECHT KINDERSPEELGOED!



FOTO: INGRID AKKERMANS

Waterschildpadden worden bij een goede verzorging wel 30 jaar oud. Ze mogen dan zelf niet zo veel verzorging nodig hebben, het aquarium waarin ze gehuisvest worden des te meer. En als je waterschildpadden langer dan enkele weken in leven wilt houden, zul je ook moeten investeren in aquariumverwarming/filter en een speciale uv-lamp voor reptielen.

Met vriendelijke groet, Ingrid Akkermans

Geachte meneer, mevrouw,

In het blad Zodiak zag ik het afschuwelijke ongedwipte over dieren in Griekenland. Ikzelf ben er ook eens op vakantie geweest en heb daar met heel veel pijn in het hart gezien en ervaren dat dieren daar echt geen betekenis hebben. Vreselijk! Daarom wil ik graag bij deze mijn stem laten horen om **NEE!** te schreeuwen tegen deze vreselijke verwaarlozingen en mishandelingen. Ik hoop dat er snel een einde aan komt en dat mensen eindelijk in gaan zien dat dieren gekoesterd moeten worden, waar ook ter wereld. Wilt van wie krijg je zoveel liefde en trouw als van dieren? Succes met de actie!

Karin, Tilburg



Het voorjaar is een drukke tijd voor de meeste dieren. Veel dieren komen uit de schuilplaats waar ze de hele winter hebben geslapen om op zoek te gaan naar eten en een partner om zich mee voort te planten. Trekvogels die gedurende de winter warmere oorden opzochten, komen terug om hier hun jongen te krijgen. En de dieren die niet in winterslaap gingen en niet naar het zuiden zijn afgereisd, zullen binnenkort eveneens jongen hebben. Kortom, dieren zijn druk met partners zoeken en jongen grootbrengen en houden zich dus met andere zaken bezig dan hun eigen veiligheid.

Kikkers en padden steken bijvoorbeeld de drukste verkeerswegen over om bij hun voortplantingswateren te komen. En in hun zoektocht naar een partner houden de meeste dieren geen rekening met het verkeer. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor egels die 's nachts op zoek gaan naar eten en een partner. Ook de jonge dieren die geboren worden hebben weinig notie